



VREDE ZIJ U ALLEN,
DIE IN CHRISTUS ZIJT



Gedenk in Uw offer en gebed

Hendrikus Wilhelmus Mestrom

Lid van de Rozenkrans Broederschap

Hij werd geboren te Brachterbeek, 31 augustus 1898 en overleed geheel onverwacht, voorzien van het H. Oliesel, op 17 april 1966. Voor zijn zieleerust hebben wij samen een plechtige Eucharistieviering gehouden en daarna zijn lichaam begraven op 't R.K. kerkhof te Brachterbeek.

Gelukkig de mens die zich steeds vastgehouden heeft aan zijn geloof, die zijn leven heeft gebouwd op een vaste hoop, die ernaar gestreefd heeft om in Gods liefde bevestigd te blijven.

Zijn eerlijke en blijmoedige aard, zijn hartelijkheid in de omgang met anderen, zijn liefde voor geloof en kerk, zijn behulpzaamheid voor anderen, zullen allen die hem gekend hebben in hem blijven eren.

Zolang zijn krachten het toelieten ging hij dagelijks naar de kerk om het H. Misoffer mee op te dragen. Voor hem was het geloof een zuurdesem, dat heel zijn leven doorgistte.

Door het geloof liet hij zich leiden in zijn denken en doen.

De wederwaardigheden van het leven werden door hem blijmoedig verdragen. In alles zag hij Gods vaderhand, die hem met liefde bezocht.

Mijn dierbare familie, met wie ik jarenlang lief en leed heb gedeeld, ik dank U voor Uw zorgen aan mij besteed.

Tot weerziens bij Vader in de hemel. Aan allen vraag ik om gebed, opdat ik spoedig moge leven in het Eeuwige Licht.

Begr. ond. J. M. Sniekers, Melick, Tel. 04752-522