

Jez'us † Maria † Jozef † Jacobus

Bid voor de ziel van zaliger
JACOBUS HUBERTUS MESTROM

echtgenoot van

LUDOVICA HENDRIKX
(1ste Huwelijk)

en

ELISABETH LEUFKENS
(2de Huwelijk)

De dierbare overledene werd geboren 16 maart 1866 te Maasbracht en overleed 3 januari 1957 te Steyl, rusthuis H. Hart, voorzien van de H.H. Sacramenten. Hij is begraven te Egchel 7 januari 1957.

Van krachten uitgeput stierf hij in een gelukkige ouderdom, op gevorderde leeftijd in volheid van dagen (Gen. 25. 8). De dierbare overledene wandelde in vrede en rechtschapenheid, hij deed hetgeen goed en recht en waar is voor het aanschijn van God, zijnen Heer. Hij was godsvruchtig, beminde het Huis des Heren en kwam er gaarne om God te aanbidden.

Om Uwe liefdevolle goedheid, bidden wij U, o Heer, heb medelijden met de ziel van Uw dienaar Jacobus en maak hem, onttrokken aan 't bederf der sterfelijkheid, deelgenoot van de eeuwige verlossing. Door Christus onze Heer. Amen. Beste kinderen en vrienden, die mij dierbaar waren in het leven, vergeet ook gij mij niet, nu ik uw hulp nodig heb. Komt ook gij derhalve mijn ziel ter hulp, door uw gebed en goede werken.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Onze Vader — Wees gegroet