

Ter herinnering aan

ANKE

* 07-05-1992

† 23-03-1994

—

Anke mocht bij ons zijn, fijn popje.
 Een handenbindertje was je wel.
 Door je eenvoud kreeg je een aparte
 plaats in ons gezinnetje.
 Klein lachebekje!
 Je genoot van elke dag.
 Waren wij eens droef en bedrukt door
 zorg.
 Anke, jij maakte vele mensen blij.
 Nu je onverwacht bent heengegaan laten
 we een traan!
 Een plekje in ons hart staat altijd voor je
 open.
 Wij kunnen je niet vergeten.
 ANKE, grote meid!

Uw kinderen zijn niet Uw kinderen
 het zijn zonen en dochters
 van 's levens verlangen naar zichzelf.
 Ze komen via U, maar niet van U;
 En al zijn ze bij U, toch behoren ze U niet
 toe,
 U mag ze Uw liefde schenken, maar niet
 Uw gedachten,
 want zij hebben hun eigen gedachten.
 U mag hun lichaam een thuis geven, maar
 niet hun ziel,
 want hun ziel woont in het huis van mor-
 gen,
 dat U niet vermag te betreden,
 zelfs niet in Uw dromen.
 U mag er naar streven, aan hun gelijk te
 worden,
 maar tracht niet, hen gelijk te maken aan
 U zelf.
 Want het leven loopt niet achteruit
 en blijft niet dralen bij gisteren.
 U bent de boog van waar af Uw kinderen
 als levende pijlen worden verzonden.



Wij danken U voor het medeleven bij het
 overlijden van ANKE.

**Peter en Liesbeth
 Ilse, Eric**

