

K Jezus. Maria, Joseph, Gertrudis!



Bid voor de ziel van zaliger

Gerardus Hubertus MESTROM,  
lid van de H. Familie.

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht den 12 Februari 1911, overleed aldaar den 28 December 1944 en werd begraven te Peij den 30 December 1944.

—o—

Gerard was een onschuldige en kinderlijk godsdienstige jongeman, door iedereen bemind om zijn goedheid en gedienschtigheid. Het bericht van zijn tragische dood vervulde allen, die hem kenden, van diep medelijden met den getroffene en zijne familie, maar ook met een onzeggelijke walging van den wreden oorlog, die zulk een noodlottige vergissing of snode misdaad mogelijk maakte.

Maar wij, katholieken, weten, dat wij een goeden Vader in den hemel hebben, dat niets gebeurt buiten zijn H. Wilen dat Hij uit het kwade het goede weet te trekken. Wij zijn, ondanks onze droefheid, ervan overtuigd, dat de dood van deze onschuldige jongeman voor hem geen verlies, maar een genade is geweest van den goeden God en daarom brengen wij dank aan den Heer onzen God.

Dierbare ouders en broeders, ik zal uw voorspreker zijn, weest gij mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. a. n.)