



In dankbare herinnering aan

Lambert Mestrom

echtgenoot van

Lies Linssen

Geboren te Maasbracht-Beek op 17 april 1925 en overleden, voorzien van het sacrament der zieken, te Roermond op 8 augustus 1999. Op 13 augustus hebben wij afscheid van hem genomen in zijn vertrouwde parochiekerk van Brachterbeek.



Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte, het overlijden en de uitvaartplechtigheid dank ik U van harte.

Lies Mestrom - Linssen

De zeswewekendienst is op zondag 3 oktober 1999, om 9.45 uur, in de H. Hart van Jezus kerk te Maasbracht-Beek.

Lambert was een sociaal bewogen mens. Dat is de eerste gedachte die ons te binnen schiet. Het verenigingsleven en de gemeentepolitiek waren zijn grootste passie.

Voorals de fanfare „Eensgezindheid”, waarvan hij ruim 32 jaar secretaris is geweest, was zijn lust en zijn leven. Daarvoor was hij altijd in de weer.

Ook stond Lambert altijd onmiddellijk klaar als er in de Baeker gemeenschap activiteiten op touw gezet moesten worden.

Hij was vooral de organisator en harde werker achter de schermen, die alles tot in detail voorbereidde en niets aan het toeval overliet.

Ook in de Gemeentepolitiek toonde hij een grote betrokkenheid met het wel en wee van de mensen en belangen van de dorpsgemeenschap.

Hij had voor iedereen een luisterend oor.

Hoe druk hij ook bezig was met zijn werk, Lies kwam steeds op de eerste plaats. Zoveel waar mogelijk betrok hij haar bij zijn activiteiten en wist hij haar regelmatig mee in te schakelen bij hetgeen waarmee hij bezig was.

Met hem verliest de Baeker gemeenschap een markant persoon.

Hij zou niets liever zien, dan dat deze gemeenschapszin onder de mensen blijft.