



In dankbare herinnering aan
HELENA GERTRUDIS MESTROM
weduwe van
HUBERTUS JACOBUS HANNEN

Moeder werd geboren te Baexem op 31 juli 1912 en overleed plotseling in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond op 21 april 1973, voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

Op Paaszaterdag, nog geen tien maanden nadat Hij die alle leven schenkt vader naar Zich toeriep om aan te zitten aan het eeuwige gastmaal, heeft Hij ook moeder uit dit aardse bestaan weggerukt.

Wij hebben van moeder altijd zo gehouden dat wij dachten, haar niet te kunnen missen.

Haar grenzeloze zorgzaamheid, haar immense toewijding en liefde, waren een toonbeeld voor allen die haar kenden. Hoeveel waardering zij in haar omgeving ondervond, bleek toen wij vader naar zijn laatste rustplaats begeleidden, een afscheid dat voor haar te zwaar zou blijken. Ofschoon zij het voor ons kon verbergen, bleek dit verlies veel van haar lichaamskrachten te vergen. Tot het allerlaatste moment van haar leven heeft zij klaargestaan voor ons, haar kinderen en broer, om handelend in de geest van vader, al het mogelijke te doen om haar gezin gelukkig te maken. Daarin is zij geslaagd, hoewel zij naar onze menselijke maatstaven te vroeg vader gevolgd is naar dit beter leven.

Dierbare kinderen, dit plotselinge afscheid valt jullie zwaar. Ik dank jullie voor al de goede zorgen, jullie toegenegen liefde en de ontelbare vele gelukkige ogenblikken die wij samen mochten beleven. Treurt niet om mijn heengaan, maar probeert voor elkaar een steun en toeverlaat te zijn om onder Gods begeleiding een vreugdevolle toekomst tegemoet te gaan. Eens zullen wij elkaar terugzien bij God.

Dierbare broer, heb dank voor al het goede dat ik van je heb mogen ondervinden. Wil nu in vaders en mijn naam naast de kinderen staan als een steunpilaar op wie zij nooit een vergeefs beroep hoeven doen.

En gij allen, familie, vrienden en bekenden, blijft in Uw gebeden aan mij denken en troost U met de gedachte dat wij ooit elkaar zullen weerzien bij de Heer.

H. Gerardus, bid voor ons.



Voor Uw vele blijken van medeleven, betoond bij de kortstondige ziekte, het plotselinge overlijden en de begrafenis van onze dierbare moeder en zuster, zijn wij U oprecht dankbaar.

JAC, ELS EN HUB, MARIJ
GERARD MESTROM

Maasbracht, april 1973.