

JEZUS, † MARIA, † JOSEPH!

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger Mejuffrouw

ANNA MARIA HUBERTINA

MESTROM,

Weduwe uit het eerste huwelijk van den Heer

LAURENTIUS LINSSEN,

en uit het tweede van den Heer

JOANNES HOUBEN.

De dierbare overledene werd den 29 Juni 1832 te
Maasbracht geboren en overleed aldaar zacht en
kalm, voorzien van de laatste H. Sacramenten,
den 27 Februari 1911.

Zij was eenvoudigen rechtschapen, vreesde God en
week af van het kwaad. Job. I.

De vreeze des Heeren is het beginnel der wijsheid.
De dwazen verachten de wijsheid en de onder-
richting.

Luister, mijn zoon, naar de onderwijzing uws va-
ders en vergeet de lessen uwer moeder niet. Spr. I.

Stel uw vertrouwen op den Heer niet geheel uw
hart en steun niet op eigen verstand. Denk op Hem
in al uwe wegen, en Hij zal uwe schreden recht
maken. Spr. III.

Verwerp de tucht des Heeren niet en laat den
moed niet zinken als gij van Hem gekastijd wordt;
want de Heer kastijdt dengene, dien Hij bemint.

Spr. III.

Gelukkig hij, die leeft en sterft onder Maria's be-
scherming. H. Alph.

Laat ons voortdurend met hart en woord den lof
van Maria verkondigen, opdat zij ons geleide tot de
eeuwige vreugde! H. Bonaventura.

Jezus, zachzinnig en ootmoedig van harte, maak
mijn hart gelijk aan het Uwe. (300 dag afl.)

Zoet hart van Maria wees mijn heil. (300 dag. afl.)