

Uit dankbaarheid voor het leven van

BETSY ROBBEN

echtgenote van JAN MESTROM.

Zij werd op 29 juli 1926 te Oisterwijk geboren. Dankbaar voor de vele fijne jaren zoals wij mijn vrouw, onze zorgzame moeder en schoonmoeder gekend hebben, hebben wij plotseling op 16 mei 1988 van haar afscheid moeten nemen. Na voor haar te hebben gebeden in de Markuskerk, hebben wij haar begeleid naar het kerkhof van de Joannesparochie te Oisterwijk.

*„In de wereld was Mama één van de velen,
Voor ons was zij de hele wereld”.*

Door het plotseling sterven van mijn vrouw, moeder en schoonmoeder zijn wij allen verslagen. Wie had kunnen vermoeden, dat wij zo onverwachts van haar afscheid moesten nemen? Stil is Betsy heengegaan. Het is jammer dat wij geen woord ten afscheid meer konden spreken.

We voelden aan, dat haar lichamelijke gezondheid niet goed was. Maar zelf bleef zij hopen op beterschap: ieder strooihalmpje pakte zij vast, als zij dacht, dat het haar gezondheid ten goede zou komen. Haar sterven was voor ons als een verrassing.

Betsy was een huiselijk type. Zij was dan ook gelukkig, dat het hele huis opgeknapt was.

Samen met Jan deelde zij, 36 jaren lang, de vreugde en het verdriet van het menselijk leven. We onthouden de hartelijkheid en de zorgzaamheid van haar. In haar hartelijke zorg stond zij graag voor iedereen klaar.

„Zij was een lieve moeder”, het was het getuigenis van hen, die haar in het leven zo gekend hebben.

Vol vertrouwen geven wij haar over in de veilige handen van God. Samen bidden wij, dat God haar voor altijd de rust en de vrede zal schenken.

Betsy, rust nu in vrede.

Voor uw medeleven tijdens het ziekzijn, bij het overlijden en de uitvaart van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en schoonmoeder, zeggen wij U oprecht hartelijk dank.

Jan Mestrom, Lenny en Heinz.