



Gij allen die mij gekend hebt,
Gedenkt mij in Alre gedenken.

Bid voor de ziel van zaliger

Helena Elisabeth Brouns,

geboren te Herten, 1 November 1889,
overleden te Boxtel 23 September 1945,
na tijdig voorzien te zijn van de laatste H.H.
Sacramenten en begraven op het kerkhof van
de H. Theresiaparochie te Boxtel.

Echtgenote van

Hendrik Godfried Mestrum

In eenvoud en oprechtheid was zij n' vrome vrouw, vol toewijding voor allen. Voor haar man was zij een hechte steun, voor haar kinderen een bezorgde en voorbeeldige moeder. Zij was de hoeksteen voor haar huis.

Een moeder sterft niet; in de kinderen ziet men de moeder weder. Haar hart was met God verbonden en zoo aanvaardde zij lief en leed uit Gods hand, dankbaar in blijdschap, berustend in lijden. Bemind door God, was zij groot in de oogen van hen, die haar omringden.

Dierbare man, scheiden is hard; ik dank U voor alle moeiten en zorgen aan mij besteed. God zal er U voor loonen.

Dierbare kinderen, weet dat ge in den hemel een moeder hebt, die U veel bemind heeft op aarde en die voor U blijft bidden, totdat Ge weder met uw vader en mij vereenigd zijt in den hemel.

Dierbare kinderen, houdt uw vader in eere, alle dagen van zijn leven en weest zijn troost en steun in dit zoo zwaar verlies. Weest eensgezind onder elkander, blijft veel voor mij bidden en gedenkt mij in het H. Sacraficie der Mis.

Vaartwel en bidt voor mij.