



*eeuwig leven bezitten . . .
in eeuwigheid niet sterven . . .*



Bid voor Zaliger

ELISABETH NEELEN

weduwe van

GERARDUS MESTROM

Zij werd geboren te Echt, 23 februari 1901 en overleed in het ziekenhuis van Roermond, 16 januari 1988. Op 20 januari 1988 hebben wij haar bij Ome Graad begraven op het kerkhof van Maasbracht-Beek.

—

Tante Lies: Zo was zij voor ons, zo noemden ook velen haar in ons dorp. Zij was een lieve eenvoudige vrouw, goed en hartelijk. Haar huwelijk met Graad bleef kinderloos, toch was zij niet eenzaam in haar ouderdom. Vooral Hub en Bertha zorgden voor haar als voor een eigen moeder. Zij verstond zich goed met familie en vrienden en was een trouw lid van de Rozenkransbroederschap en Vereniging voor Ouderen. Lies Mestrom hield veel van mensen - en van bloemen en dieren. Zij omringde zich met planten en bloemen en genoot ervan. Zij hield van haken en maakte graag mooie dingen.

Lies Mestrom was bovenal een oprecht godsdienstige vrouw. Het viel haar wel eens moeilijk naar de kerk te gaan, maar zij bleef gaan zo lang zij kon. Daarin was zij een voorbeeld voor jongeren en sterkeren. Trouw onderhield

zij ook het kapelke aan de Heerenweg: Anderen zullen dit nu doen, mede ter ere van haar. Wij vertrouwen, dat deze goede vrouw nu gelukkig is in God, samen met Moeder Maria, die zij in haar leven zo trouw heeft gediend.

Zij ruste in vrede.



De familie van Tante Lies dankt U voor Uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van hun dierbare overledene. Blijf haar gedenken in Uw vriendschap en gebeden.

De zeswewekendienst zal zijn in de kerk van het H. Hart van Jezus, Maasbracht-Beek, op zaterdag 5 maart 1988 om 19.00 uur. Ook op de tussenliggende zaterdagen wordt daar voor haar het H. Misoffer opgedragen om 19.00 uur.

Begr. ond. Sniekers, Maasbracht. Tel. 04746-2036.