



Ter gedachtenis aan  
**Jacobus Antonius Hubertus Smeets**

echtgenoot van

Wilhelmina Louisa Mestrom

Geboren op 25 december 1908 te  
Maasbracht en overleden op  
10 juli 1987 te Haarlem.

Niets menselijks was hem vreemd.  
Gelukkig met zijn gezin. Zeer trots op  
zijn kinderen en kleinkinderen.  
Intens verdrietig bij het verlies van de  
kleine Sjaak en de levenslustige Miep.  
Hij gaf zich volledig aan zijn werk, zich  
goed realiserend dat hij veel presteerde  
met zijn niet aflatende vasthoudendheid.  
Een woordvoerder hoefde men niet te  
zoeken.  
Hij was er en liet dat graag weten. En  
toch zo bescheiden. De wensen voor  
zichzelf waren vervuld met een pakje  
tabak.  
Altijd, overal en voor iedereen bereid  
om te helpen.  
Volledig afhankelijk gemaakt door een  
ongeluk putte hij kracht en moed uit  
zijn geloof en vertrouwen op God.  
In deze afhankelijkheid vulde hij ruim

vijftien jaar van zijn leven en kwam  
zelfs tijd tekort.

Belangrijk was zijn familieboom. Die  
boom leefde voor hem. Hij hield van de  
mensen achter die namen. De familie-  
boom was steeds onder zijn handbe-  
reik. Zo was in al zijn eenzaamheid  
iedereen dicht bij hem.

Bijna vijftien jaar werd hij thuis door  
onze flinke moeder verzorgd.

Hoe geduldig hij zijn lijden aanvaardde  
laat zich niet verwoorden.

De laatste maanden werd hij verpleegd  
in het verpleeghuis Boerhaeve te  
Haarlem.

Op 10 juli vond hij rust.