



Gedenk in uw gebeden

JACK STULTIENS

echtgenoot van

Toos Mestrom

geboren te Weert 16 februari 1909, in de Heer
overleden, voorzien van de sacramenten der zieken
22 augustus 1968.

Kennend zijn levensmoed, is hij eerder van ons
heengegaan dan wij vermoed hadden.

De ziekte en de pijn, waarover hij zelf nooit klaagde
en ook bewust niet wilde klagen, hebben zijn li-
chamelijke krachten uitgeput.

Lieve man, wij hebben samen een heel mooi en
rijk leven gehad, altijd zorgzaam, behulpzaam en
een voorbeeldig huisvader van een gezegend gezin,
iedereen was je even dierbaar. Ik ben trots op je
onwrikbare eerlijkheid. Ik zal jou altijd in mijn hart
bij me dragen. Rust zacht lieve man.

Lieve pap, wij Uw kinderen, danken U hierbij voor
alles wat U voor ons hebt over gehad en ontzegd.
U bent een vader geweest waar wij allemaal met
plezier aan terug zullen denken een man die samen
met mam zorgde voor een heerlijke jeugd, voor
een saamhorig en gezellig gezin waar al onze familie
vrienden en kennissen graag kwamen.

Rust zacht lieve vader.

Voor Uw zeer gewaardeerde deel-
neming, ondervonden bij het over-
lijden en de begrafenis van mijn
lieve man en onze vader, betuigen
wij onze oprechte dank.

T. Stultiens- Mestrom
en kinderen



Mijn ziel
dorst
naar de
Heer.