



M-14288

†

Ter herinnering aan

Wim Mestrom

echtgenoot van

Els Mestrom - van de Winkel

* Brachterbeek, 22 april 1915

† Sittard, 28 maart 2013

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in de aula van crematorium Nedermaas te Geleen op 2 april 2013.

Wij danken u voor uw steun en medeleven na het overlijden en bij het afscheid.

Els Mestrom - van de Winkel
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Pap werd in 1915 geboren te Brachterbeek als jongste van een gezin van elf kinderen. Graag werd hij Wullem van Maan de Boer genoemd. Zijn moeder heeft hij te vroeg moeten missen. Als boerenzoon werkte hij graag met paarden op het land. Op het einde van de dertiger jaren stopte zijn vader met boeren.

De oorlog kwam eraan. Pap ging werken in de "koel". Een hele omschakeling. Klagen deed hij eigenlijk nooit. Zijn Credo was: Opa zei altijd: "Jammer krijgt het meest", en daarmee was de baard af! Toen hier de oorlog afgelopen was vertrok Pap naar Indië. Na drie jaar, die hem wel getekend hebben, is hij op het SBB aan het werk gegaan.

Hij trouwde op 20 september 1950 met Mam en samen kregen ze vier kinderen. De jaren die volgden waren van wederopbouw en vooruitgang. De wereld veranderde en dat was niet altijd even gemakkelijk. Gezegend met een goede gezondheid heeft Pap na zijn pensionering kunnen genieten van zijn groente- en fruittuin. En eindelijk tijd om te vissen, een kaartje te leggen en door de omgeving te fietsen of te wandelen. De laatste drie jaar was intensieve zorg nodig en hij was dankbaar dat ze dat allebei kregen. Met zijn ruim 97 jaar zei Pap een paar weken geleden: "Ich bön op de hondj, mer geer hoof neet verdretig te zeen. Ut is good gewaes".

Familie Mestrom