

De familie Mestrom wil iedereen bedanken die Mam tot grote steun is geweest tijdens haar ziekte. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de doktoren, Thuiszorg Limburg, Drie Landen Thuiszorg en de heer Stef Kessels.

Fam. Mestrom
Kapelweg 5
5985 PL Grashoek

De zeswekendienst zal gehouden worden op 15 augustus a.s. om 19.00 uur in de kerk van het H.Hart van Jezus te Grashoek.



Een dankbare herinnering aan

Leen Kurvers

echtgenote van
JAC MESTROM

Zij werd geboren te Grashoek op 7 september 1926 en overleed te Grashoek op 4 juli 1998, gesterkt door het sacrament der zieken.

Altijd zich inspannend, klaar staan voor ieder, het leek je grootste geluk als het ons, je kinderen, je man en anderen maar goed ging; diep gelovig in heel je wezen, je voorbeeld Maria.

Het was goed jouw man te zijn, te steunen op je liefde en je zorgen; samen de zorgen te dragen voor de kinderen, te genieten van hen, de planten en de bloemen, de door jouw geschapen tuin. Het was goed je kind, je kleinkind te zijn, ons te koesteren in jouw activiteit en aandacht.

In de door jou zo geliefde zomer, heb je ons moeten verlaten; de ondraaglijke last van het lijden is je nu ontnomen. Nu mag je rusten in de luthof van stilte en liefde, voor altijd, met ons.

Pap

Een moeder lacht ons gelach,
beweent ons wenen,
beantwoordt onze liefde,
vreest ons vrezen.
Ze beleeft onze vreugdes,
is bezorgd om onze zorgen,
en deelt al onze hoop op morgen.

Oma wist dingen waarvan wij het bestaan niet wisten. Ze vertelde het je, zodat je het bij je eigen herinneringen kon onthouden en door kon geven aan je eigen kinderen. Oma luisterde ook altijd naar ons als niemand anders dat wilde doen. Oma u was zo bijzonder voor ons omdat u er altijd voor ons was. Altijd.
U zult in gedachten altijd bij ons blijven.

Mijn liefste wens:
ben goed voor elkaar,
en bewaar de lieve vrede.
Jac bedankt voor je goede zorgen.

Mam