

Elk leven heeft zin  
als men  
in vrede sterft



In dankbare herinnering aan

**SJENG MESTROM**

echtgenoot van

**Maria Smeets**

Vader werd op 5 maart 1906 in Maasbracht geboren. Gesterkt door het Sacrament der Zieken overleed hij op 13 juni 1982 in het ziekenhuis te Roermond. Wij legden hem te ruste op het R.K. kerkhof te Maasbracht op 16 juni 1982.

—

Vader was van jongsaf een harde werker, die altijd goed voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, waar hij trots op was, heeft gezorgd.

Hij was een rustig en tevreden man, die door zijn plichtsbesef en levenshouding respect afdwong.

Jarenlang heeft hij op eigen wijze ons getoond, hoe wij ziekte en tegenslag, die ook hem in het leven niet bespaard zijn gebleven, kunnen dragen en verwerken. Verder hield hij zich op de achtergrond en zijn problemen verwerkte hij zelf.

Plotseling werd hij door een ernstige ziekte getroffen.

Toch klaagde hij nooit en was tevreden en gelaten. Het was door zijn persoonlijk-

heid dat hij ook deze tegenslag tot het einde heeft weten te dragen.

Bijzonder voor mama, met wie hij zorg en leed deelde, kwam dit afscheid te vroeg. Wij weten echter dat de dood niet voorspelbaar is en afwijkt van onze wil.

Moge God hem dan ook de rust geven die hij heeft verdiend.



Uw medeleven, belangstelling en gebed tijdens zijn ziekte, bij het overlijden en de begrafenis was voor ons een grote steun. Daarvoor onze hartelijke dank.

**Mevr. M. Mestrom-Smeets  
kinderen en kleinkinderen**

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 25 juli 1982 om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.