



In dankbare herinnering aan

Wies de Rijck-Mestrom

echtgenote van

Jan de Rijck †

geboren op 20 juni 1929 te Helden-Egchel
overleden op 9 september 2001 te Venlo

Het leven van moeder stond in het teken van eenvoud en de zorg voor haar man en kinderen. Zij had niet veel eigen wensen, het gezin stond bij haar voorop. Reeds vroeg in haar leven kondigde de slopende en ongeneeslijke ziekte zich aan. De afgelopen veertig jaar heeft zij daarmee moeten leven.

Je kon moeder altijd vragen "hoe gaat het" en het antwoord was altijd "goed". Maar je kon zien dat ze veel pijn had.

Moeder had vreugde in haar leven en bloeide op met de komst van de kleinkinderen.

Groot was haar verdriet toen vader net na zijn pensioen ziekelijk werd en overleed. Ook ondanks dat ging zij door en besloot zich er niet bij neer te leggen.

Na vaders dood heeft ze nog kunnen genieten van leuke vakanties en uitstapjes samen met haar kinderen en kleinkinderen.

Ondanks dat haar handen en vingers niet soepel waren was kantklossen haar grootste hobby.

Iedereen stond versteld van haar werkjes zo klein en fijn.

Na een vakantie in Groot Stokkert was ze nog zo enthousiast over haar behaalde computerdiploma.

Haar eigen huis werd te groot en werd verruild voor een aanleunwoning bij "De Brink".

Tussen haar leeftijdsgenoten genoot ze, zover ze nog kon, van haar leven. Stukje bij stukje ging ze toch achteruit. Steeds korter werden de tijden tussen ziekenhuisopname en thuiskomen.

Steeds werd meer gevergd van zorgverleners, kinderen en vrienden. Steeds als het moeilijk was geweest krabbelde ze toch weer omhoog. Het werd helaas telkens moeilijker om van het leven te blijven genieten.

De laatste rit naar het ziekenhuis gaf haar een vredig gevoel.

Vastbesloten om nu haar laatste reis te maken. Geen pijn meer te hoeven voelen. Ze was moegestreden en wilde alleen nog maar zo snel mogelijk naar vader. Wij wilden haar die rust ook gunnen en zo hebben wij afscheid van elkaar genomen.

Dit was haar laatste wens.

Rust zacht.

Wij danken u allen voor uw blijken van steun en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder en oma.

Moeders kinderen en kleinkinderen.

De zeswekdienst zal worden gehouden op zaterdag 20 oktober a.s. om 17.45 uur in de St. Lambertuskerk te Reuver.