

The cover features a large, bold purple cross centered on a dark background. A white dove is positioned at the top left of the cross. To the right of the cross is a sheaf of wheat. At the bottom, two hands are shown in white outline, one reaching up and the other reaching down. Several white diagonal lines cross the background.

ZALIG
DE DODEN
DIE
IN DEN HEER
STERVEN

Gedenk in Uw hartelijke gebeden en piëteitvolle
herinnering

Peter Hendrikus Wilhelmus Stassen

Echtgenoot van

CUNEGONDA HUBERTINA MESTROM

Ere-kerkmeester van de parochie van het H. Hart v. Jezus.
Begiftigd met de gouden medaille Pro Ecclesia et Pontifici.

Oud-wethouder der gemeente Maasbracht.

Begiftigd met de Eremedaille in Goud verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau.

Lid van de Broederschap van de H. Rozenkrans.

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht op 9 maart 1887 en overleed aldaar, na een gelukkige echtvereniging van meer dan 50 jaar, op 20 juni 1966, meermaalen gesterkt door het H. Sacrament der Zieken. Zijn lichaam wacht de verrijzenis op 't parochiekerkhof te Brachterbeek.

Mijn Goddelijke Meester heeft mij geroepen over de koninklijke maar harde weg van het kruis. En er was geen mens die in staat was om dit kruis van mijn schouders te nemen, omdat God het was, die het mij te dragen gaf. Maar na een lang en geduldig ziekbed sprak de Meester tot mij: „Kom en ik zal U een kroon geven in Mijn Rijk.” En uit mijn smarten ben ik opgegaan tot een beter leven.

Als kerkmeester is de parochie van het H. Hart van Jezus hem veel dank verschuldigd. Het behaagde dan ook Z.H. de Paus hem te begiftigen met de Gouden medaille Pro Ecclesia et Pontifici. Maar eveneens de hele gemeente Maasbracht is hem grote dank verschuldigd getuige de vele jaren van zijn wethouderschap. Zij allen mogen zich dankbaar tonen door een vroom gedenken zijner ziel in hun gebeden vooral bij het H. Misoffer.

Zijn goede vrouw en kinderen omringden zijn levensavond met uitputtende liefderijke zorgen; dit troost een ouderhart en strekt kinderen tot eer. Gij allen, ook de kleinkinderen, familie en vrienden zeg ik vaarwel en tot weerziens bij ons aller Vader in de Hemel.