



Ik verlaat de aarde om U te bezitten, mijn Jezus.
Je quitte la terre pour vous, o mon Jésus.



Gedenk in uwe vrome gebeden de ziel van zaliger

ANNA GERTRUDIS WILMS,

Echtgenoot van

JOANNES MESTROM,

Lid der 3e Orde van den H. Franciscus,
Lid der Broederschap van den Rozenkrans,
geboren te Maasbracht den 28 Dec. 1859 en
aldaar kalm en tevreden in den Heer ontslapen
den 28 Mei 1925, voorzien met de laatste H.
Sacramenten.

De dierbare, wier heengaan wij betreuren, was eene trouwe gade, het geluk van haren echtgenoot, eene voorbeeldige moeder, die hare kinderen godsdienstig opvoedde, haar huisgezin met vlijt en zorg bestuurde.

Vol liefde jegens Jezus in het H. Sacrament, ontving ze Hem dikwijls in de H. Communie, haar gebed was aanhoudend, groot hare voorliefde tot den H. Jozef en vooral tot Gods lieve Moeder Maria, wier kind zij was.

Haar dood was dan ook kostbaar in de oogen des Heeren. En hoe troostvol was voor de naastbestaanden haar sterfbed! Met innigste en vurigste liefde drukte zij herhaaldelijk het kruisbeeld aan hare stervende lippen en zoo gaf zij zacht, kalm en gelaten den geest.

Mijn dierbare echtgenoot, vaarwel tot weerzien in den hemel!

Mijne geliefde kinderen, ik ga u verlaten, blijft aan God getrouw, eert uwen goeden vader al de dagen zijns levens en vergeet de lessen uwer moeder niet.

Vaartwel en vergeet mij niet, in het land der levenden zullen we elkander wederzien!

Hart van Jezus, troost van die in U sterven,
ontferm U onzer. (300 d. afl.)