



Jezus † Maria † Jozef
Gedenk bij het H. Misoffer en in uw
gebeden de ziel van zaliger

Willem Mestrom

echtgenoot van

Maria Gertruda Elisabeth Vogels

Jezus † Maria † Jozef

Gedenk bij het H. Misoffer en in uw gebeden de
ziel van zaliger

Willem Mestrom

echtgenoot van

Maria Gertruda Elisabeth Vogels

Geboren te Maasbracht 1 Augustus 1894, overleed hij na een smartvol ziekbed, tijdig gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, te Stein-Kerensheide, 19 Augustus 1948.

Vastgekluisterd aan het ziekbed door een onge-
neeslijke kwaal, toonde hij een grote godsvrucht en
vertrouwen op Moeder Maria en St. Jozef, de hoop
der zieken. Daarin vond hij een bijzondere sterkte.

In de smartelijke pijnen verzochtte hij vol on-
derwerping: „Heer Uw H. Wil geschiede.”

Zalig zij, die wenen, want zij zullen getroost
worden.

Alleen zij, die geloven in de Vader, die in de hemel
woont, zullen kunnen berusten in Zijn H. Wil.

Beminde echtgenote, heb dank voor al uw goede
en opofferende zorgen. Vertrouw op God. Hij zal u
helpen.

Dierbare kinderen, eert de nagedachtenis van uw
vader door een steun en troost te zijn voor uw moe-
der en blijft voor mij bidden.

In de hemel hoop ik voor u te kunnen zorgen.

LAAT ONS BIDDEN.

Wij smeken U, o Heer, verlos de ziel van Uw
dienaar Wilhelmus, opdat hij, voor de wereld ge-
storven, voor U leve en vergeef hem in Uw goe-
dertieren barmhartigheid, wat hij door menselijke
zwakheid heeft misdaan.

Door Christus, onze Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

St. Jozef, patroon voor een zalige dood, sta ons bij.