

CHRISTUS  
DIE  
DOOR ZYJN DOOD  
ONZE DOOD  
OVERWON



In de vrede van Christus is van ons heengegaan

## Elisabeth Hubertina Houben

Weduwe van  
NICOLAAS MESTROM

Lid van de Rozenkransbroederschap en Derde Orde

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht 1 mei 1873 en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleden in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond op 2e Kerstdag 26 december 1965.

Haar lichaam werd in afwachting van Christus wederkomst ter aarde besteld op 30 december te  
Brachterbeek.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood en al telt zij zeer vele levensjaren, eens is het door God gestelde aantal bereikt.

Haar uur was gekomen, uitgeput van krachten in een gelukkige ouderdom, als een waardige bekroning van een goed besteed leven.

Vastgehouden heeft zij zich aan het geloof en ernaar gestreefd in Gods liefde bevestigd te blijven. Nu heeft zij gevonden, het hemels geluk en zal aanzitten aan het hemels gastmaal, dat de goede Hemelvader aanricht voor de Zijnen.

Dierbare familie en gij die mij hebt verpleegd, dank aan u allen voor uw zorgen waarmee gij mij in mijn ouderdom hebt omringd.

Moge zij in vrede rusten.

---

Begr. ond. J. M. Sniekers, Melick, Tel. 04752-522



De familie Mestrom-Houben dankt U hartelijk voor de blijken van deelneming, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mochten ondervinden.

Brachterbeek, dec. 1965.