

Een liefdevolle herinnering aan

JAN VAES

echtgenoot van

Door Mestrom

Geboren te Ospel op 7 april 1948

Overleden te Roermond op 11 mei 2009



We hebben afscheid van Jan genomen, met een levensoverweging, die gehouden werd op 14 mei in het crematorium "Midden Limburg" te Baexem.

Wij danken u voor uw belangstelling.

Door
Laurette en Hans, *Britt, Sid*
Marion en John, *Esmee*

Mijn lieve schat...

Ik wilde nog zoveel met je doen.

Nog zoveel tegen je zeggen.

Je was er altijd en nu moet ik alleen verder.

Je moet me helpen, en je komt weer bij mij terug.

Bedankt voor alles mijn "MAATJE".....

Door.

11962
Nu zijn we nooit meer compleet, mijn lieve papa.
Alleen nog maar herinneringen, nooit meer jouw stem.
Mijn kids die je niet meer verder ziet opgroeien.
Zo'n oneerlijke strijd.
Bedankt lieve pap, voor alles en altijd.....

Laurette.

Allerliefste pap...

Ik hoor nu nooit meer "Met je pa..." door de telefoon.

Ik wou dat ik nog één keer met je kon praten.

Je was zo DAPPER.

Lieve, lieve pap, ik hou van je, ik mis je nu al.....

Dikke Kus, Marion.

Beste Jan...

Hartverwarmend, dat was jij.

Een goede vriend, en al 24 jaar óók voor mij een vader.

Wat moet ik nu toch met al jou afstandsbedieningen?

Kon ik jou daarmee maar weer aanzetten...

Hans.

Jan...

Ik mis je enorm.

Nooit meer samen voetbal kijken.

Nooit meer samen barbecueën.

Je was mijn tweede vader.

John.

Allerliefste opa Jan...

Nooit meer samen "pannetje bakken" als we bij jou en oma kwamen logeren, en dit deden we vaak.

Je deed alles wat we vroegen, niets was je teveel.

We missen je nu al...

Dag lieve opa....

Britt, Esmee, Sid.

