



In dankbare herinnering aan

ELISABETH MARIA SMEETS

weduwe van

Hendricus Hubertus Mestrom

Mama werd op 19 juli 1907 in Maasbracht geboren. Gesterkt door het sacrament van de Zieken overleed zij op 15 januari 1995 in Geleen. Na een plechtige Eucharistieviering ten afscheid in de kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Geleen-Lindenheuvel hebben wij haar op 19 januari in Munstergeleen ten grave gedragen op begraafplaats aldaar.

Nu we Mama uit handen hebben moeten geven kunnen we slechts ons hoofd buigen en erkennen, dat we het leven van God hebben ontvangen om het ook eens aan Hem terug te geven. Dit was ook voor Mama steeds het vertrekpunt in haar leven. Ze was een vrouw, die haar hele leven hard heeft moeten werken. Haar ouders hadden in Maasbracht een kruidenierswinkel. En dat betekende, dat van haar werd verwacht, dat zij - als oudste van een gezin van 9 kinderen - al op jeugdige leeftijd als een moeder voor haar jongere broers en zusters zou zorgen. Zij heeft dit altijd met liefde gedaan. Zij was niet iemand, die het werk schuwde. Ook later in de bakkerij en in de winkel was zij steeds aanwezig om een helpende hand uit te steken. Zij had dit ook nodig. Zij had heel graag mensen om zich heen, mensen, die ze eens wat kon toestop-

pen, mensen, met wie ze een praatje kon maken, mensen op wie ze betrokken was. Ook wij, als haar klein- en achterkleinkinderen, kunnen hiervan getuigen. Oma leefde in alles heel sterk met ons mee. Toen ze enkele jaren geleden door een handicap werd getroffen, heeft ze dit heel moeilijk kunnen verwerken. Ze was dit niet gewend. Ze had altijd goed gekund en nu kon ze niet meer zoals ze wilde. Het heeft haar goed gedaan, dat ze terug kon komen naar het bejaardenhuis Lindenheuvel. Ook hier bleek hoe graag ze mensen om zich heen had. De deur van haar kamer stond altijd op een kier.

Haar kracht haalde zij uit haar geloof. Ze was een zeer godsdienstige vrouw, die de oude, vertrouwde normen uit haar jeugd trouw is gebleven en ze aan ons heeft doorgegeven. Wij zijn bedroefd, maar onze droefheid gaat gepaard met dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft gedaan. Moge de Heer haar voor dit alles belonen.

Mama en oma, bedankt voor alles. Tot ziens. A Dieu.

Kinderen Mestrom

Klein- en achterkleinkinderen

Voor al uw bliken van medeleven zeggen wij u oprecht dank

Familie Mestrom

Familie Smeets

De zeswekendienst zal plaatsvinden op 25 februari 1995 om 19.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Geleen-Lindenheuvel.