



2701





Ter herinnering aan  
**Adri van Dinther**

echtgenoot van Sibilla Mestrom

Hij werd geboren te Eindhoven op 25 maart 1921  
en overleed te Best op 30 april 2000.

Vandaag nemen we afscheid van een zorgzame echtgenoot,  
een lieve vader en een heel lieve opa.

Een zorgzame echtgenoot?

Ja zeker, al meer dan 51 jaar zorgde hij voor zijn Bella zodat  
die niets tekort zou komen. Samen gingen zij ook naar de  
Bowling waar ze beide inmiddels al ruim 30 jaar lid van zijn  
en sinds dat Adri met de VUT is gegaan, zorgde hij nog meer  
voor zijn Bella dan daarvoor.

En als Adri dan ging winkelen werd het duidelijk hoeveel  
mensen hem dierbaar waren. Waar hij ook kwam, altijd werd  
hij aangesproken door een 'kennis' en liep het even winkelen  
al gauw uit. Hij nam er de tijd voor, want voor vrienden moet  
je tijd maken en hij had nogal wat vrienden.

Als het voorjaar in zicht kwam, begon hij hun fietsen alvast  
voor te bereiden zodat ze weer een fijn tochtje konden maken.  
Zo ook nu. Afgelopen week toen de zon hoog aan de hemel  
stond, is de eerste rit met de fiets al weer gemaakt; hij was er  
klaar voor, laat de zomer maar komen. Helaas.

Een zorgzame vader?

Ja zeker. Adri had het maar druk met zijn twee dochters. De  
oudste wilde maar wat graag op eigen benen staan en Adri  
wilde dit toch graag afremmen en bij zijn Willeke was het net  
andersom. Adri heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat ze  
beide goed terecht kwamen en dat is hem ook gelukt, iets  
waar hij blij mee was. De zorg voor de kinderen bleef tot aan  
het einde toe.

Een lieve opa?

Nee, geen lieve opa, maar een *heel* lieve opa. Toen Adri beseftte  
dat hij 'opa' werd, ging er een nieuwe wereld voor hem open.  
Er werd een kinderkamer ingericht om de kleinkinderen bij  
zich te hebben. Er werden lange wandelingen gemaakt en er  
werd veel gekletst onder elkaar. Hij had het er maar druk mee.  
Zijn kleinkinderen zijn de gelukkigste kinderen die er zijn, zij  
hadden de liefste opa die er was, zij zullen hem ook erg missen.

Adri is er niet meer. We missen hem nu al, maar een troost is  
er wel, zijn kinderen hebben hem de dag ervoor nog gezien en  
zullen dit in hun herinnering vasthouden en totdat hij van  
ons wegging, is Bella bij hem gebleven.

Adri, we zullen je nooit vergeten en blijven je altijd dankbaar  
voor alles wat je voor ons gedaan hebt.

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij u hartelijk  
dank.

S.B.H. van Dinther - Mestrom  
Kinderen en kleinkinderen