



P. DE CHAMPAIGNE

ZIJ HEBBEN MIJNE HANDEN EN VOETEN  
DOORBOORD, ZIJ HEBBEN AL MIJNE  
BEENDEREN GETELD.

Jezus † Maria † Jozef



Bid voor de ziel van zaliger

## Joannes, Hubertus Mestrom.

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht-Beek den 28 Juli 1880 en overleed aldaar plotseling 5 Nov. 1941, nog tijdig voorzien van het H. Oliesel.

---

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man die God vreesde en het kwaad vluchtte. (Job. I)

Wie aldus geleefd heeft, behoeft den dood niet te vreezen want van hun kan gezegd worden „zalig de dienaar dien de Heer als Hij komt wakende vindt”.

Mijn dierbare familie, vrienden en bekenden, mijn plotseling sterven is voor U allen een waarschuwing. Werkt terwijl het nog dag is, stel het goed werk dat ge heden doen kunt niet uit tot morgen, want de dood komt op een uur dat ge er niet aan denkt.

Ik vraag van U allen een hartelijk gebed: „O Heer, verleen aan Uwen dienaar Joannes vergiffenis voor zijne zonden en zwakheden en laat hem deel hebben aan het gebed Uwer uitverkorenen”.

Allerheiligst Hart v. Jezus, ik vertrouw op U.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

---

W. H. van Pol, koster, Beek-Maasbracht.