

Dankbare herinnering aan

Jan Mestrom

Hij werd geboren te Helden-Egchel
op 25 mei 1934.

En overleed plotseling op
8 januari 1998.

Wij hebben afscheid van hem genomen
tijdens de Eucharistieviering in de
Parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Helden-Egchel
op 13 januari 1998.

Plotseling is Jan uit ons midden wegge-
nomen. Wij hebben geen afscheid van
hem kunnen nemen. Jan was een
levenslustig mens die altijd voor iedereen
klaar stond.

Vrijwel zijn hele leven was gekenmerkt
door zijn vele werk dat hij voor de diver-
se verenigingen deed.

Niets was hem teveel, altijd stond hij als
het maar even kon klaar.

Veel van wat wij als vanzelfsprekend
ervaren hebben, dringt nu eerst goed tot
ons door: zijn hulpvaardigheid, zijn ijver
en toewijding.

Jan bedankt voor alles wat je voor ons
allen hebt gedaan;
wij zullen het niet vergeten.
En zullen je erg missen.

Voor uw oprechte belangstelling, voor uw
medeleven en voor uw aanwezigheid
danken wij u heel hartelijk.

Fam. Mestrom

De plechtige zeswekendienst wordt
gehouden op zaterdag 28 februari 1998
om 19.00 uur te Egchel.

