

O goede en allerzoetste Jezus, zie, ik werp mij op de knieën voor Uw aanschijn neder. Wil in mijn hart prenten levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde. Geef mij een oprecht berouw over mijn zonden met het vaste voornemen, mij daarvan te beteren. Dat bid en smeek ik U met al de vurigheid van mijn ziel. Vol ontroering en smart beschouw en overweeg ik daarbij uw vijf wonden, er aan denkend, wat reeds de Profeet David U, goede Jezus, over Uzelf liet zeggen:

„ZIJ HEBBEN MIJNE HANDEN EN VOETEN DOORBOORD. ZIJ HEBBEN AL MIJNE BEENDEREN GETELD”.

(Ps. 27, 17, 18).

Hieraan is door Z.H. Paus Pius IX d.d. 31 Juli 1858 een volle aflaat verbonden, te verdienen door alle geloovigen, die met een oprecht berouw, na gebiecht en gecommuniceerd te hebben, dit gebed voor een kruisbeeld godvruchtig zullen hebben gebeden en daarenboven eenigen tijd bidden tot intentie van Z.H.

Men voldoet aan deze laatste voorwaarde door het bidden van eenmaal het Onze Vader, het Wees Gegroet en het Eer aan den Vader.



Mijn Jezus, barmhartigheid.

JEZUS † MARIA † JOZEF.

Denk in uw Misoffer en gebed aan
de ziel van zaliger

Willem Franciscus HEUTS

echtgenoot van

Helena Maria Hubertina Mestrom

lid v. d. Rozenkransbroederschap

geboren te Maasbracht 25 Mei 1876 en
aldaar plotseling overleden, voorzien van
het H. Oliesel, 13 November 1949.

Als een christen het aardse leven ver-
wisselt met het eeuwige, past ons een
grote, geestelijke vreugde, omdat een
kind van God de loopbaan door dit
tranendal beëindigde : want wie in God
gelooft, zal leven, al is hij naar 't lichaam
gestorven.

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft, en dat
ik op de jongste dag zal verrijzen uit
de schoot de aarde. (Job).

Mijn lieve echtgenote, kinderen en
familie-leden, wilt niet al te zeer treuren
om mijn heengaan, maar blijft bidden
opdat mijn ziel spoedig de eeuwige
vrede vindt.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.