



Ter herinnering aan  
**JOSEPH LAMBERTUS VAN POL**

echtgenoot van

**Cornelia Hubertina Mestrom**

Lid van de Rozenkrans Broederschap

De dierbare overledene werd geboren te Beesel 11 mei 1917 en overleed in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond, voorzien van de H. Sacramenten der zieken, op Hemelvaartsdag, 23 mei 1974.

Toen hij enkele maanden geleden in het ziekenhuis moest worden opgenomen, vermoedde hij niet dat dit zijn laatste reis was. Een ongeneeslijke ziekte sloopte langzaam zijn krachten. Met geduld, groot geloof en onderwerping aan Gods H. Wil wist hij zijn kruis blijmoedig te dragen. En 't was ontroerend hoe hij bij zijn pijn en ongemak zo'n intense en oprechte belangstelling en medeleven aan de dag legde voor anderen. Zelf ziek en dragend de last van het lijden wist hij de zijnen te troosten in hun leed. Zijn goedheid en blijheid zijn voor ons een dierbare herinnering, maar vervult ons ook met grote dankbaarheid voor God dat Hij ons in hem gegeven heeft; liefde, toewijding en steun, wijze raadgeving en een voorbeeld van diepe godsdienstzin. Zo mogen wij vast vertrouwen dat zijn sterven na het louterend lijden een Hemelvaart is. Zalig de mens die de beproeving doorstaat, hij zal de kroon des levens ontvangen.

Dierbare vrouw, kinderen en kleinkinderen, zoekt alleen troost, waar troost te vinden is in zulke droefenis n.l. bij God die mij het aardse gaf en het thans weer heeft teruggenomen.



Allen, die door hun aanwezigheid bij de begrafenis van mijn dierbare man, onze lieve vader en opa, of anderszins met ons hebben meegeleefd, zijn wij oprecht dankbaar.

C. VAN POL-MESTROM  
Kinderen en kleinkinderen

Maasbracht, mei 1974.

---

Begr. ond. J. H. Sniekers, Maasbracht, Tel. 2036