

Ter dankbare herinnering aan

**Helena Catharina Mestrom**

weduwe van

**Jan Hubert Delissen**

Geboren te Maasbracht-Beek op 29 januari 1919 en overleden op 7 augustus 1995 in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond, voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van onze moeder en oma.

Haar hele leven stond in het teken van een grote toewijding aan haar gezin.

Veel vreugde beleefde zij aan haar acht kleinkinderen. Na het overlijden van pap woonde zij enige tijd in de Bongerd en verhuisde later naar Haelen, waar zij nog een zestal jaren met plezier heeft gewoond.

Graag kwam Leen, zoals de meesten haar kenden, regelmatig naar Beegden om een bezoek te brengen aan oud-buurtgenoten en

M-02964  
familie. Mam was veel onderweg.

Zij hield van mensen en bedrijvigheid om haar heen. Zij was vaak op reis.

Nu is zij aan haar laatste reis begonnen, om bij haar Schepper, in wie zij een rotsvast geloof stelde, weer met pap herenigd te worden.

Degenen, die haar goedheid en zorgzaamheid hebben ervaren zullen haar vertrouwde aanwezigheid missen.

†

Voor de vele blijken van deelneming, die wij mochten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van onze zorgzame moeder en lieve oma, betuigen wij U onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

---

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 16 september a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Beegden.