



Bid voor Zaliger

SEF MESTROM

Geboren te Maasbracht, 1 februari 1920, overleed hij in het ziekenhuis van Roermond, 17 december 1988. Op 21 december 1988 werd hij, na een plechtige Eucharistieviering in de Sint Gertrudiskerk, bijgezet in het graf van vader op het kerkhof van Maasbracht.

—

Sef is zijn leven lang vrijgezel gebleven, maar hij sloot zich niet op in eenzaamheid. Hij had een zeer goede band met zijn familieleden en hij was voogd over de kinderen van zijn overleden broers Frans en Pierre. Vijfendertig jaar verbleef hij in het huis van broer Albert en Jo en hij was er lid van het gezin.

Sef was een goede eenvoudige mens, rustig en stil en zonder pretenties. Hij vroeg weinig voor zichzelf en hij was vrijgevig voor anderen. Hij was behulpzaam waar hij kon en zijn geld ging goeddeels naar de noden van medemensen. Sef was ook een diep godsdienstige man. Iedere week nam hij trouw deel aan de Eucharistieviering in de Brachterbeek. Als een der eerste kwam hij de kerk in en St. Jozef kreeg altijd zijn kaarsje.

De laatste jaren werd deze sterke man getroffen door ziekte. Sef gaf zich rekenschap van de ernst daarvan. Moedig heeft hij gevochten,

maar ook in geloof en nuchterheid zijn ziekte aanvaard. Heel bewust vroeg hij tenslotte om de Sacramenten der Kerk. Rustig is hij gestorven, zoals hij had geleefd. Goede Sef Mestrom: Rust in vrede.



De huisgenoten en familie van Sef danken U voor Uw medeleven bij de ziekte, het sterven en de begrafenis van hun dierbaar familielid. Blijf hem gedenken in Uw vriendschap en gebeden.

De zeswekdienst zal gehouden worden in de Sint Gertrudiskerk van Maasbracht, op zondag 29 januari 1989 om 11.00 uur.

Begr. ond. Sniekers, Maasbracht. Tel. 04746-2036.