



In liefdevolle herinnering aan:

Luce Veldhuis - Mestrom

echtgenote van

Ben Veldhuis

Geboren te Venlo op 20 mei 1920

Overleden te Venlo op 24 mei 2012

Een mens met een zacht karakter
maakt zichzelf en anderen gelukkig.

Voor uw medeleven bij het afscheid danken
wij U hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen

Mam was de spil in ons gezin en ze heeft vol liefde en
overgave zeven kinderen grootgebracht.

Ze vond veel steun in haar geloof en dit was tijdens
haar hele leven de leidraad in alles wat ze deed en
wat ze op haar weg tegenkwam.

Mede door haar hartelijkheid, liefde, zorgzaamheid
en belangstelling in de mensen om haar heen, was ze
in staat om ons een mooie en bijzondere jeugd te
geven. Een jeugd waarin wij niets te kort kwamen.
Ook tegenslagen, zoals het verlies van haar dochter
Milly, kon ze hierdoor opvangen.

Daarnaast was haar man Ben, met wie ze meer dan
58 jaar getrouwd was, haar steun en toeverlaat.
De stoffenzaak was voor haar een welkome en
aangename afwisseling. Altijd goed gekleed, was zij
door haar charmante uitstraling het visitekaartje
van de winkel.

Tot aan haar ziekbed bleef mam het belangrijk vinden
om er goed verzorgd uit te zien, zowel thuis als
wanneer zij 'uit' ging. De kapper sloeg ze geen week
over. Ze bleef altijd een charmante dame. Bij mooi
weer wandelde ze met haar rollator door de
binnenstad en genoot van deze uitstapjes en de
complimentjes, die ze vaak kreeg.

Met volle teugen genoot ze ook van haar kleinkinderen
en later ook van de achterkleinkinderen.

Ze was een oma uit duizenden. Ze kende geen groter
geluk dan de hele familie om haar heen te hebben.
Nadat Ben gestorven was kon ze zich nog meer dan
voorheen wijden aan haar andere hobby's: briden en
het volgen van een aantal TV series.

Ook de wekelijkse kaartavonden met een aantal van
haar kinderen wilde ze beslist niet missen.

Lieve mam, U hebt ons leven verrijkt en wat hebben
we van U genoten.

Mariëtte
Emile
Bernard
Paul
Clemens
Lucienne