



RUST IN VREDE

JEZUS † MARIA † JOZEF † LANDRICUS

Gedenk in uw H. Misoffer en gebed
de ziel van zaliger

JOZEF VAN KEMPEN

weduwnaar van

Anna Maria Catharina Mestrom

Hij werd geboren te Echt 28 oktober 1878 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten der zieken, in het ziekenhuis „De Goddelijke Voorzienigheid” te Sittard 16 september 1964. Op het r.k. kerkhof te Echt werd hij begraven 19 september d.o.v.

Vader was een man met een groot geloof en een onwrikbaar Godsvertrouwen. Hij beschouwde het leven als een opdracht van God, daarom kon deze mens met zijn sterke gezondheid zoveel zwoegen en werken voor het welzijn van zijn talrijk gezin. Door eenvoud en opgeruimdheid won hij de sympathie van zijn medemensen, wist hij nog op het ziekbed zijn medepatiënten te bezielen tot moed en vertrouwen. Toen God het offer van zijn lang leven vroeg, mocht hij op woensdagavond, de dag van St. Jozef, zijn patroon, vredig en kalm dit aardse leven verlaten.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw vader en grootvader dankt U allen voor uw zorgen en meelevens vooral in mijn laatste ziekte. Ik vraag uw gebed, blijft trouw aan God, dan zullen we elkaar eens ontmoeten bij God. Mijn priesterzoon, gedenk uw ouders aan 's-Heren Altaar.

O.L. Vrouw van Schilberg, bid voor hem!

Begr. ond. J. R. Sevriens — Echt