

Jezus † Maria † Joseph.

Bid voor de ziel van zaliger

## THEODORUS HUBERTUS MESTROM.

De dierbare overledene werd den 9 December 1904 te Montfort geboren en overleed aldaar, na een geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, den 17 October 1933.

Gelijk de schaduw als zij aan het neigen is, zoo verga ik. (Ps. 108—23).

Goed is de Heer en Hij versterkt op den dag der verdrukking, en Hij komt degenen, die op Hem vertrouwen ter hulp. (Nah, 1-17), God heeft hem beproefd en hem zijner waardig bevonden. (Prov. 32-21). Gelijk de Heer behaagd heeft is het geschied. De Naam des Heeren zij gezegend. (Job. 1-21).

Moest de bittere dood zoo spoedig zulk een scheiding te weeg brengen. (1 Cor. 15-21).

De mensch ontluikt als een bloem, die wordt vertreden. (Job. 14-7).

Daar hij van kindsbeen af den Heer gevreesd en Zijne geboden onderhouden had, was hij niet bedroefd, noch klaagde tegen God, toen Hij hem bezocht. (Tob. 2-18). Die de vreeze des Heeren bezit zal gelukkig zijn op het einde zijns levens en gezegend worden in het uur des doods. (Eccl. 1-13). Hij stierf dan ook volkomen betrouwend op den Heer. (2 Mach. 7-40).

Zalig zijn zij die geduldig lijden, rechtvaardig denken en zich aan Gods heiligen wil onderwerpen. De Heer is immers goed en al wat Hij doet is wel gedaan, want niet hier maar in het andere leven hebben wij eerst te verwachten al hetgeen wij verlangen. (Th. a Kemp.)

Ter wille van Jezus' Goddelijk Hart, heb medelijden met mijne ziel.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U steeds meer en meer beminne. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil. (300 d. afl.)