



☾ 12-4

Ter gedachtenis aan  
**LOUIS VERHEGGEN**  
Echtgenoot van  
**CATHARINA MESTROM**

geboren te Wessems 28 december 1916, overleden  
te Weert 14 oktober 1962 na een noodlottig ongeval  
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, en  
begraven op het St.-Catharinakerkhof  
te Eindhoven.

---

Christus heeft ons geleerd: „Weest ook gij bereid,  
want op een uur dat ge het niet verwacht, komt  
de Heer"! Niet de dood komt, maar de Heer!

Niet de dood heeft vader weggerukt, doch de  
Heer heeft hem opgeroepen, daarom zullen wij in  
droefheid, overgegeven bidden: Onze Vader Die  
in de hemelen zijt,.... Uw wil geschiede!

Als goede echtgenoot en bezorgde hardwerkende  
vader, was hij bovendien een man die steeds klaar  
stond voor anderen en zo vertrouwen en achting  
genoot van velen.

Geliefde echtgenote, gelukkig waren onze dagen  
samen, wij leefden voor elkander, laten wij ook  
voor elkaar blijven bidden en niet enkel bedroefd  
zijn zoals zij die geen hoop hebben.

Mijn kinderen, houdt het voorbeeld van uw  
vader steeds voor ogen, een zware taak staat u  
te wachten, maar God zal met Zijn hulp met u  
zijn. Weest voor moeder een sterke steun.

Mijn Jezus barmhartigheid.