

HALIG
DE DODEN
DIE
IN DEN HEER
STERVEN

In de vrede van Christus is van ons heengegaan

Lambert Mestrom

Weduwnaar van

MECHTILDIS JOCHEMS

Lid van de Rozenkrans Broederschap

Geboren te Maasbracht 22 sept. 1882 en gesterkt door de H. Zalving der zieken, in de ouderdom van 84 jaar overleden op 15 april 1967 en aldaar te rusten gelegd op 18 april d.a.v. op het R.K. kerkhof te Brachterbeek.

Van krachten uitgeput heeft hij zich geheel overgegeven aan Gods H. Wil, om in te slapen voor deze wereld en te ontwaken voor de zalige eeuwigheid. Zorgen zijn vader niet gespaard gebleven, maar niettegenstaande alle moeilijkheden bleef hij opgewekt en vol vertrouwen. Oprecht kon hij meeleven met het wel en wee van zijn dierbare kinderen en kleinkinderen. Zij blikken naar boven, naar de Verrezen Christus, die borg is voor een heerlijk toekomstig leven.

Vader, wij weten dat u thans weer verenigd bent met moeder, die u reeds zovele jaren terug is voorgedaan. Wij danken u voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Weest vanuit de hemel voor ons een steun om de weg te blijven gaan welke u ons hebt gewezen.

Beste kinderen, dank voor de goede verzorging in mijn laatste levensjaren.