

In liefdevolle dankbaarheid gedenken wij

Allagonda Maria Josepha Feller

weduwe van

Willem Mestrom

en van

Dominicus Hubertus Coenen.

Zij werd geboren te Echt 2 december 1910 en overleed in het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond op 2 september 1983, voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

—

Diepe droefheid vervult ons hart, nu wij afscheid moeten nemen van onze dierbare moeder, schoonmoeder en oma.

Veel lief en leed heeft zij in haar leven gekend. Toch bleef zij vol liefde en zorg haar levenstaak volbrengen op een manier zoals zij meende dat het goed was.

Ondanks alles was zij tevreden met haar plaats en dankbaar voor elke attentie en hulp.

Haar leven, haar geloof en voorbeeld van goedheid zal in ons, haar kinderen en kleinkinderen, blijven voortleven als een dankbare herinnering.

Voor een goed christen is de dood geen einde, maar een begin van een nieuw leven, n.l. een leven voor altijd met de verrezen Heer. Daarom willen wij niet troosteloos, maar in grote overgave ons onderwerpen aan Gods heilige wil.

Gij, mijn dierbaren die achterblijft, treurt niet om mijn heengaan. Ik dank jullie allen voor de goedheid en de liefde, die ik tot het einde van mijn leven van ieder van jullie heb mogen ondervinden. Wil mijn onvolkomenheden vergeven en blijft in onderlinge liefde met elkaar verbonden. Bidt voor mij. Ik zal bij God voor jullie een voorspreekster zijn.

Voor Uw blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Feller
Familie Mestrom
Familie Coenen.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 15 oktober 1983 om 19.00 uur in de kerk van de H. Catharina te Montfort.

—

