



Gedenk in het H. Misoffer en in uw gebed

Maria Margaretha Hubertina Mestrom

echtgenote van

JOSEPH HUBERT OMLOO

Zij werd geboren te Maasbracht op 29 november 1888. Na een welbestede leven overleed zij, gezalfd met het Sacrament der zieken, te Echt op 22 juli 1967. Zij was lid van de H. Familie en van de Ambrosiusbroederschap.

Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het plotseling overlijden en begrafenis van mijn dierbare echtgenote en pleegmoeder, betuigen wij onze hartelijke dank.

Fam. J. OMLOO-MESTROM
en Zr. Materna

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zaterdag 2 september 1967 om 8.30 uur in de parochiekerk van de H. Landricus te Echt

Met de woorden van de H. Schrift gedenken wij haar als een sterke vrouw die rusteloos in de weer was om het goede te doen. Door haar liefdevolle zorg was zij de trouwe steun van haar man. Die haar kenden, prijzen haar. Heel bijzonder haar pleegkind, die zij na alle goeds, toch edelmoedig afstond voor haar religieuze roeping in de Missie. Bij de pijn van het onverwachte afscheid moeten wij de Heer toch danken voor alles wat Hij ons in en door haar geschonken heeft.

Mijn beste man, pleegkind en familieleden, graag was ik in zorgende liefde nog lang bij U gebleven, maar Gods H. Wil geschiede. Blijf mij gedenken in uw gebeden. Wij zullen elkaar weerzien en dan zal niemand meer ons die vreugde ontnemen.

O.L. Vrouw van Schilberg, bid voor haar en troost allen die in de moeilijke uren van het leven vertrouwd naar U opzien.

Begr.ond. J. R. Sevriens, Steeg 1, Echt. Tel. 1663