

Jezus † Maria † Joseph † Michaël.

Bid voor de ziel van zaliger

Mevrouw

Aldegonda Hubertina Claessen,

echtgenoot van den Heer

Gerardus Hendrikus Hub. Mestrom,

geboren te Maasniel 19 Juli 1870 en

overleden te Herten 23 April 1941,

na tijdig gesterkt te zijn door

de H. Sacramenten der

stervenden.

—

De dierbare overledene was een christin van voorbeeldige deugd. Met groot geduld verdroeg zij de pijnen en ongemakken harer ziekte. Geen klacht kwam over hare lippen.

Voor haar echtgenoot was zij een liefdevolle gade, voor haar huisgezin een zorgvolle bestuurster en moeder.

Zij had gedacht, van hare kwalen nog genezing te vinden, maar God heeft het anders beschikt. Hij heeft haar opgeroepen, om voor haar deugdzaam leven in den hemel een eeuwig loon te ontvangen.

Troost U daarmede, echtgenoot, kinderen en vrienden, dat eenmaal in 't land van eeuwig geluk en vrede een wederzien wacht.

Intusschen gedenkt hare ziel in Uw gebeden, opdat God, wat door haar nog misschien valt uit te boeten, haar in zijn barmhartigheid spoedig kwijtschelde.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

En het eeuwige licht verlichte haar.

Dat zij ruste in vrede. Amen.

H. Aartsengel Michaël, voer haar ziel den hemel binnen.

O. L. Vrouw van Rust, verwerf haar de eeuwige rust.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

A. Hoffman, Koster, Herten.



Neemt uw kruis op
en volgt mij.
(St. Luc. IX, 23.)