

De blijdschap onzes harten is verdwenen:  
de kroon van ons hoofd is gevallen, wij zijn  
weezen geworden. Jer. V.



Wees in uwe vrome gebeden indachtig  
de ziel van zaliger

**Philomena, Hubertina SCHEEREN,**

weduwe van zaliger

**Petrus MESTROM,**

LID DER 3E ORDE VAN DEN H. FRANCISCUS,  
geboren te Maasbracht den 22 Nov. 1843 en aldaar  
zacht en kalm in den Heer ontslapen, den 16  
October 1923, voorzien met de laatste H. Sa-  
cramenten.

Van hare prilste jeugd was zij bezield met een  
levendig geloof en een onwankelbaar vertrou-  
wen op God, onderscheidde zich door vromen  
godsdienstzin, leefde in de vreeze des Heeren en  
verheugde zich op den weg zijner heilige geboden.

Als een zoete troost kan zij de overtuiging  
meenemen, dat zij steeds is geweest eene vrome  
en bezorgde echtgenootte en moeder, welke hare  
kinderen en kleinkinderen degelijke en diepe  
beginselen van deugd en godsvrucht als erfdeel  
achterlaat.

En gij, mijne kinderen, vergeet nooit mijne  
woorden en vermaningen, bewaart ze in het  
midden van uw hart. Spr. IV. 20.

Vergeet, mijne kinderen, de zuchten van uw  
vader en moeder niet, denkt aan hetgeen zij  
leden en de zorgen, die zij voor u gehad hebben.

Legt u steeds den plicht op voor uwe ouders  
te bidden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne  
toevlucht. (300 dagen afl.)

**ZIJ RUSTE IN VREDE!**