



Deze is
onze roem de
geluigenis van
ons geweten,
dat wij in de
wereld in
eenvoudigheid
den harten en
oprechtheid voor
God geleefd
hebben.

(2. Cor. I. 12.)

R. I. P.



Jesus, Maria, Jozef, Catharina.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.

Bid voor de Ziel van Zaliger
den Heer

Theodorus Hubertus Mestrom,

Echtgenoot van

Maria Phil. Hub. Duijzings,

geboren te MONTFORT den 8 Mei 1863, en aldaar overleden den 11 Dec. 1910, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der stervenden.

Voor echtgenoot en kinderen is het heengaan van den overledene voorzeker smartvol, maar hoe troostend is het niet voor hen, dat de echtgenoot trouw en de vader goed was.

Vele pijnen heeft hij nog verduurd in de laatste dagen zijns levens, maar hij heeft ze verdragen met geduld en gelatenheid, geheel overgegeven aan den wil van den Hemelschen Vader; zalig dan ook zij, die geduldig lijd en zich aan den wil des Heeren onderwerpen

Eccl.

Vaartwel, dierbare echtgenoot en veelbeminte kinderen, mijn uur is gekomen, ik moet u verlaten, maar God zal met u zijn en u beschermen. Vertrouwt op Hem, troost elkander en bidt voor mij.

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem. Hij ruste in vrede.
(300 dagen aflat, telkens.)

O Maria, Moeder Gods en Moeder van barmhartigheid, bid voor ons en de overledenen.
(100 dagen aflat.)