

JEZUS † MARIA † JOZEF † LANDRICUS

Gedenk in het H. Misoffer en in uwe gebeden
de ziel van zaliger

Anna Maria MESTROM

echtgenote van

Joseph van KEMPEN

Lid van de H. Familie van de St. Ambrosius-
broederschap en auxiliair lid van 't Maria-legioen.

Geboren te Maasbracht 20 april 1885 en over-
leden te Echt 31 januari 1960, meermalen gesterkt
door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Vader in de Hemel, nu we staan aan het
sterfbed van onze geliefde Moeder, komen wij
U danken voor alles wat zij voor ons heeft
mogen doen. Wij brengen U bovenal dank, dat
Gij ons zo'n toegewijde Moeder op onze levens-
weg hebt geschonken, die met Vader een groot
en mooi gezin mocht vormen waar U en de
Moedermaagd oprecht werden vereerd.

Altijd zagen wij hoe ze in diep geloof ons
voor ging en uit datzelfde geloof dagelijks de
kracht putte om haar Moederlijke taak tot Gods
eer te vervullen.

Haar kinderen staan op en prijzen haar. God
nam haar tot zich na een langdurig lijden, dat
zij ook geduldig uit Gods hand wist te aan-
vaarden.

Dierbare Echtgenoot, God zegende ons samen-
zijn met de gouden huwelijkskroon, vaarwel tot
een blij wederzien in de Hemel.

Geliefde kinderen, bewaart onder elkander die
volle eensgezindheid die het grootste goed is in
een familie.

Al ben ik heengegaan, mijne zalige Anna-
Maria Taigi, mijne liefde tot U sterft niet, en
gij mijn beminde priesterzoon wees mij dagelijks
indachtig in het offer der H. Mis.

O. L. Vrouw van Lourdes, b. v. o.

O. L. Vrouw van Schilberg, b. v. o.



WAT IS'T, DAT IK AAN MIJNEN WIJN-
GAARD NOG HAD MOETEN DOEN
EN NIET GEDAAN HEB ?

IS. V, 4