

Ter herinnering aan

JOEP MESTRUM

echtgenoot van

Nella Martens

Hij werd geboren in Venlo op 14 oktober 1911
en overleed in Deurne op 24 oktober 1991
Begraven vanuit H. Willibrorduskerk
op begraafplaats "Jacobshof" te Deurne.

Jammer dat je ons toch nog zo plotseling verliet. Terwijl je steeds meer de kracht uit je lichaam voelde vloeien, keek je de laatste maanden uit naar je 80-ste verjaardag. Het werd een geweldig feest temidden van je vrouw, alle kinderen, kleinkinderen en hun aanhang. Ook de familie, buurt en andere vrienden hebben meegenoten.

Zo kenden we Joep weer: het hele gezin om je heen, vreugde hebben aan 't bijeenzijn. Alles tot in de puntjes geregeld, genietend van je sigaar, gezellig lachend, voor iedereen een belangstellend en opbeurend woord, af en toe een plaagstootje, goed van eten en drinken. En waag het niet om bij dit feest weg te blijven.. waren herhaaldelijk je woorden. Je bleek -zoals zo vaak- gelijk te hebben. Het was je slotfeest, precies op de manier zoals jij 't wilde.

Ook de manier waarop je bent heengegaan typt je en vervulde tevens je wens: niet zeuren, plotseling.

Hiermee is een einde gekomen aan een lang en arbeidzaam leven waarin je veel lief en leed met ons moeder hebt gedeeld. Samen hard werkend in de winkel en bakkerij, de opbouw van een nieuw begin bij de Daf, een vroegtijdig einde van je werk wegens ziekte, je tuin, je koken en bakken, je hobby-activiteiten, al kaartend, muziek luisterend en sport kijkend. Je sigaar bleef daarbij onafscheidelijk.

Maar ook zullen we met z'n allen de kracht vinden -samen met God- verder te leven in je geest: lief voor elkaar, ondernemend, vrolijk en met wat Limburgse eigenschappen.

Dankbaar en blij zullen we aan je terugdenken en je missen.

Graag zeggen wij dank aan al degenen die op welke manier dan ook iets voor hem hebben betekend.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven zeggen wij u hartelijk dank.

N. Mestrum-Martens
kinderen en kleinkinderen.