

Ter dankbare herinnering aan
Maria Elisabeth Deuss

echtgenote van wijlen

Pierre Mestrom

Geboren te Born op 13 mei 1907.

Overleden te Geldrop op 18 april 1995.

Wij willen mam in ons hart mee blijven dragen door de volgende herinneringen. Zij was heel betrokken bij alles wat ons ter harte ging. Innig leefde zij mee met onze vreugde en ons leed. In de 33 jaren dat zij in de winkel werkzaam was, had zij contact met vele mensen in Wessem. Belangstelling, fijne gevoeligheid en tact, toonde zij tegenover iedere klant. Maar haar grootste interesse lag in haar gezin en bij haar familie. Bijzonder hartelijk was zij voor haar schoonzoon, Jan. Helaas heeft zij haar Jan maar vier-en-een-half jaar bij zich gehad. Dat al te vroeg heengaan van Jan heeft haar zeer veel pijn gedaan. Haar kleinzoon, Wilmar, was toen pas twee-en-een-half jaar. Aan hem heeft zij haar liefde en genegenheid ten volle gegeven. In het dorp Heibloem heeft moeder bij haar dochter Els en haar kleinzoon lief en leed gedeeld.

Daarna is zij met hen naar Heusden gegaan. Die laatste zeven jaren van haar leven heeft zij zich daar veilig en geborgen gevoeld. In Heusden kreeg Els een nieuwe Jan, die zij dezelfde liefde en genegenheid gaf als de eerste Jan. Ze was het liefst maar thuis in het gezin: genoot van de natuur: bloemen, vogels en vooral van haar Bobbie. Onvergetelijk zal mam in onze gedachten voortleven. De lege plaats, die zij achter laat, roept haar lieve eenvoud en medeleven in onze herinnering.

♥ Mam, dank voor je zorgen, belangstelling en toewijding.



Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Daarvoor zeggen wij u oprecht dank.

Wed. E. Smits - Mestrom.

Wilmar Smits.

Jan van Bussel, vriend.

De zeswekendiensten zullen gehouden worden op zaterdag om 19.00 uur van 29 april tot en met 3 juni in de parochiekerk van de H. Medardus te Wessem.

