

JEZUS † MARIA † JOSEPH

Wij vragen een gebed voor de ziel van

Joseph Kristiaan Mestrom

echtgenoot van

Henrietta Lucia Scheepers

Hij werd geboren te Maasbracht 27 december 1886 en gaf zijn ziel weer terug aan zijn Schepper de 9e januari 1961, na een voorbeeldig en geduldig aanvaarde ziekte, gesterkt door de H.H. Sacramenten van onze Moeder de H. Kerk.

Zijn leven had twee doelstellingen: eerlijk te staan tegenover God en goed te zijn voor zijn gezin en evenmens. Zo heeft hij het grootste gebod onderhouden: Bemin God boven alles en uw naaste als U zelf.

Van jongsaf opgevoed in een godsdienstige sfeer, drukte dit een stempel op zijn leven en zo kon hij ook rustig en gelaten zijn ziekte aanvaarden in de volle overtuiging in God een barmhartige Vader te vinden, bij Wie hij vrede, rust en geluk zal vinden.

Dankbaar aanvaardde hij de prachtige verzorging zijner echtgenote, en blij was hij, wanneer hij zijn kinderen in zijn laatste dagen om zich heen mocht zien.

Laten wij zo in liefde en dankbaarheid met hem verbonden blijven en bidden, dat zijne ziel genade en vrede moge vinden bij God.

O. L. Vrouw van Genooi, bid voor hem.

H. Jozef, Patroon der stervenden, zorg voor hem.



WILT GE... HET LEVEN
BINNENGAAN
ONDERHOUD DAN DE GEBODEN.
MAT. 19, 17