



CHRISTUS
IS VOOR MIJ:
LEVEN,
DAAROM IS STERVEN:
GEWIN

Jezus, Maria, Joseph, Landricus !



Bid voor de ziel van zaliger

Margaretha Maria Hubertina

MESTROM,

weduwe van

Gerardus Mathias Hubertus

Cuypers,

Lid van de Derde Orde
en de Rozenkransbroederschap,

geboren te Maasbracht 26 Maart 1877, over-
leden te Echt 16 Juli 1947, voorzien van de
laatste H.H. Sacramenten.

Voor enkele weken zagen we moeder nog ter
bedevaart gaan om O. L. Vrouw te vereren.
Nu moge zij met haar Hemelse Moeder zijn
opgegaan naar het eeuwig geluk.

Dat toch mogen wij verwachten van een
christen vrouw, die trouw den Heer diende
door het vervullen van zijne geboden.

Nadat de dood zich had aangekondigd met
gewelddadige kwellingen, mocht zij een rustig
sterfbed hebben: Beeld van de gerustheid harer
ziel bij het verschijnen voor Gods Rechterstoel.

Beste kinderen, graag was ik nog bij U ge-
bleven, maar ik gehoorzaamde aan God, die mij
riep. Dank voor Uw volgzaamheid en goedheid!
Onderhoudt mijn vermaningen. Leert uw kin-
deren braaf leven en bidt veel voor mij, opdat
wij later een blij weerzien mogen hebben in de
nemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Drukkerij R. Griens, Echt.