

Ter herinnering aan

PIERRE MESTROM

echtgenoot van

MARIA ELISABETH DEUSS

Hij werd geboren te Herten op 4 mei 1910 en overleed te Wessem op 30 juli 1982. Hij werd ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Wessem op 5 augustus d.o.v.

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid.”

Vanuit dit geloof in Christus heeft de dierbare overledene geleefd en gewerkt.

Gelukkig de mens, die dikwijls aan het uur van zijn dood denkt en ieder ogenblik gereed is om te sterven. Al sterft de rechtvaardige onverwacht, zijn ziel zal toch in vrede rusten. Het leven is voor hem niet zachtzinnig geweest, hetgeen hem gehard heeft in het leven.

Hij had vrede gevonden met datgene, wat het leven voor hem beschikt had. Nuchter zag hij dat onder ogen en heeft hij dat op zich genomen, gesterkt door zijn christelijk geloof.

Wij geloven, dat hij nu verder leeft in het Vaderhuis, bij de Heer, zijn Schepper.

Moge hij rusten in vrede.

Voor Uw medeleven, betoond bij het heengaan van deze overledene, zeggen wij U van harte dank.

M. E. Mestrom - Deuss.

Jac en Fiene Mestrom - Niessen,

Jacqueline, Marie-Pierre.

Els Smits - Mestrom, Wilmar.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 18 september 1982 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Medardus te Wessem.