

6



Ter nagedachtenis aan de Heer

**ALPHONSUS
JACOBUS HUBERTUS CLAESSEN**

Oud-Hoofd van de
Openbare Mulo te Roermond.

Oud-Leraar aan de
Hogere Landbouwschool te Roermond.

echtgenoot van Mevrouw

**CATHARINA
ANNA HELENA THERESIA MESTROM.**

Hij werd geboren 15 juli 1889 te Maasniel.
Na een welbesteed leven overleed hij vrij onverwachts in het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond op 15 februari 1979. Hij werd voorzien van de H. Sacramenten der Zieken. Na een plechtige Eucharistieviering in de Munsterkerk, te Roermond. Op 19 februari vond de Crematie plaats te Heeze.

—

Vredig en stil is hij van ons heengegaan. Hij die zoveel lange jaren vanzelfsprekend voor zijn echtgenote en kinderen aanwezig was. Hij was leraar in hart en nieren. 47 Jaar is hij werkzaam geweest in het onderwijs. Op school gaf hij schijnbaar moeiteloos leiding . . . strafgeven was er voor hem niet bij. Het onderwijs in de moderne talen, gaf hij vanaf het begin in de eigen taal zelf. Het ruime statige huis aan de Kapellerlaan, is een waar studiecentrum geweest voor de opleiding M.O. Frans. Van half vijf tot half zeven en van zeven tot negen uur werd, er samen met de cursisten, hard gewerkt. Hij vond nog de tijd om een eigen methode Frans samen te stellen voor de Hogere Landbouwschool.

Bij al die activiteiten besteedde hij graag veel zorg aan zijn gezin. In de prachtige tuin vond hij zijn plezier en ontspanning. Zijn grote kennis van de natuur en liefde voor Gods schepping wist hij op lange wandelingen op zijn kinderen over te dragen. Van karakter en aard was hij rustig en bedachtzaam. Hij had een groot gevoel voor humor en rake opmerkingen. Het moet voor zijn vrouw en kinderen een grote troost zijn, te weten, dat hij ook in zijn nieuwe huis echt gelukkig is geweest. Vanaf het eerste ogenblik heeft hij er zich thuis gevoeld . . . „Als Moeder maar om me heen staat” zo zei hij het.

Moge hij rusten in vrede. Wij bidden:

Heer, spreek tot ons,
en zeg, dat het zo goed is.

Ook Uw Zoon, Jesus, is deze weg gegaan.
Doe ons geloven,
dat Uw land,
naar alle kanten,
niet ver van ons vandaan is.