



K

Ter dankbare herinnering aan
GERARD JAN MARIE MESTRUM

echtgenoot van

Petronella Maria Cremers

Hij werd op 20 januari 1921 geboren te Helden. Voorzien van de Sacramenten der zieken is hij op 19 december 1975 overleden in het ziekenhuis te Venlo. Aldaar is hij op 24 december d.o.v. begraven.

Hij was een bescheiden, fijngevoelige man die intens geboeid werd door het wonder van het leven. Met zijn zacht, ietwat gesloten karakter zocht hij graag de natuur waar hij geheel kon opgaan in de rijkdom van planten en dieren.

In zijn menselijke contacten dacht hij het laatst aan zichzelf. Zijn werk verrichtte hij met grote nauwgezetheid en, bezorgd als hij was, bleek hij steeds weer bereid om anderen te helpen.

Al kon hij door zijn schrandereheid veel relativeren — hij kon soms bijzonder droog en humoristisch uit de hoek komen — in zijn hart leefde hij sterk mee met allen die, dichtbij of veraf, in nood verkeerden.

Maar zijn diepste zorg en genegenheid ging uit naar zijn gezin. In de huiselijke kring kon hij van harte genieten van de intieme gezelligheid en de aanhankelijke liefde van zijn vrouw en kinderen. Intens dankbaar en kinderlijk trots kon hij dan zo tevreden zich verheugen over de spontane levenslust van zijn kinderen en kleinkinderen.