

JEZUS + MARIA + JOZEF

Ter vrome herinnering aan

Harry Lambert Marie Mestrum

Geboren te Venlo 9 Maart 1949 en al-
daar naar de hemel gegaan 18 Jan. 1951.

Gelukkig kind, dat van zijn spel
zijn engelken voor reisgezel
zijn hartje vrij van zond' en schand
is weggegaan naar 't Hemels land.

Gelukkig kind, gij liet ons al
bedroefd om U, in 't aardse dal
Gij blijde, daar omhoge bidt
voor ons, waar Gij op de troon nu zit.

Ik ben Maria's kind voortaan
en moet ik niet meer duchten
van uit de rechte weg te gaan
om eeuwiglijk te zuchten.

Ik stierf, maar God verleende mij
't geen God alleen kan geven
van in de hemel eeuwig blij
en eeuwig lang te leven.

(Guido Gezelle)