

24203

K Zalig zijn de dooden, die in den Heer  
sterven; van nu af hebben zij rust van  
allen last en arbeid. Apoc.

Bid voor de ziel van zaliger  
**Hermanus Hubertus Knoops,**

echtgenoot van

**Maria Catharina Mestrum,**

geboren te HEEL, den 18 April 1850 en aldaar  
godvruchtig in den Heer ontslapen den 20 April  
1906, na versterkt te zijn door de H.H. Sacra-  
menten der stervenden.

---

Ik heb den weg der waarheid verkoren, Uwe  
wet bemind, o Heer en mij van jongs af in de  
deugd geoefend; nochtans heeft de Heer mij be-  
proefd, gelijk het goud door het vuur gezuiverd  
wordt, want ik heb ellendige dagen en smartvolle  
nachten geteid. De Heer kastijdt, dien Hij lief  
heeft, en als wij met Christus lijden, zullen wij  
ons eens met Hem verheugen. H. Cath.

Hij heeft, als een goede vader, over zijn huis-  
gezin gewaakt en zijn brood in ledigheid niet  
gegeten. Prov.

O Maria, mijne moeder, ik stel mijn betrouwen  
op U. H. Bern.

Beminde echtgenoote, geliefde kinderen, ik ver-  
laat een ellendig leven voor een rijk van vrede;  
weest dus niet ontroostbaar, maar bewaart mijne  
gedachtenis; stelt uw betrouwen op God, die de  
Vader der weezen is, bemint uwe moeder en bidt  
voor mij.

*Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde!*  
(300 dagen aflaat.)