



*Si tu m'aimes j'aurai ton âge,
Ton rythme, ton ciel, ton chemin.
Jean Cocteau*

Liefdevolle herinnering aan

Hubert MESTRUM

geboren te Gent op 14 januari 1938 en er
zacht gestorven op 3 februari 2000.

Malbrancke-Gent

Bewondering, Verwondering.
Je huilde, en wij graptten
je grapte, en wij huilden
zo ging je heen
waarheen
je werd bemind, beminde
je werd gekwetst, kwetste
je zou komen, kwam niet
je zou gaan, ging niet
je wou leven, leefde
je wist het, wou niet weten
je kon het, wou niet kunnen
je was alles, je was niets
je was Hubert
voor ieder
liefde.